

Gelukkig die in den Heer sterven.

Act. Ap. XIV

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Joannes Baptista HALLIEZ

weduwenaar van

CAROLINA D'HOZE

*geboren te Everbeke den 6 Mei 1815 en
aldaar overleden den 21 July 1899*

Voorzien van de H. H. Sakramenten

Hij was een goede, zachtaardige en deugdzame man, verwijderd van het kwaad, daarom wierd hij van iedereen geacht en niemand was er die een woord tot zijn nadeel sprak.

(Job. I)

Hij stelde al zijn betrouwen op Maria, want hij wist dat een oprechte dienaar van Maria niet zal verloren gaan.

H. Bern

De ouderdom is eene eerekroon, wanneer hij het einde is van een leven overgebracht in de wegen der rechtvaardigheid.

Prov. XXI

Vaarwel beminde kinderen, broeders en zusters, onze scheiding zal niet langdurig zijn wij zullen elkander wederzien in den Hemel.

Zoete Herten van Jesus en Maria weest mijn toevlucht. 300 d. afl
Mijn Jesus Bermhertigheid. 100 d. afl