

Het is een heilig en zalig gepeis voor de overlede-  
nen te bidden.

MACH.



Bid voor de Ziel

VAN

LEANDER HAUMAN,

geboren te Bevere den 27 Februari 1809

en aldaar overleden den 15 Juni 1879

Heden is de mensch en morgen komt hij niet meer  
te voorschijn.

TH. A KEMP. XXVI.

De rechtveerdige sterft gerast; zijne dood is het einde  
van zijne ballingschap, en het begin van zijn waar  
geluk.

H. BERN.

Gij zijt, o Maria, de vreugd der krankten en de troost  
der bedrukten... Ik groot U, o de krachtadigste hoop  
mijner ziel.

H. EPHEM.

Indien gij mij bemind hebt, toont het met voor mij  
te bidden.

H. GREG.

Zoete harten van Jesus en Maria, zijt mijn toevlucht.  
[300 dagen afaat.]

R. I. P.

Audenaarde, mekaniëhdruk Beversmae-Van Echoute.