

Bid voor de Ziel van Zaliger  
**JOANNA CATHARINA HAVERMANS,**

Huisvrouw van

**CAREL VAN DER ZANDEN,**

geboren te *Meerle* (België) 20 November 1839,  
en overleden te *Klein-Zundert*, 2 Juli 1899.

Benauwdheden en pijn overvielen mij, doch  
ik heb den naam des Heeren aangeropen.

Ps. CXIV : 3, 4.

Dewijl de dag van de komst des Heeren ons  
onbekend is, moeten wij gedurig en oplettend  
zorgen, ons goed er toe voor te bereiden en  
niet verrast te worden.

S. HILAR.

Zij was eene kloeke en voortreffelijke vrouw.

SPREUK. XXXI.

Zij heeft haar man bemind, haar huisgezin  
goed bestuurd, haar huis behoorlijk verzorgd  
en zich zelve onberispelijk gedragen.

JOB X : 13.

*Mijne kinderen*, luistert naar de stem van uw  
vader en vergeet de lessen uwer moeder niet.

PROV. VI.

*Kinderen*, uwe moeder verlaat u. Zij verlaat  
deze wereld. Vergeet haar niet in uwe gebeden.  
Ik heb u allen zoo teeder bemind! Blijft ver-  
eenigd onder elkander, dient God getrouw en  
leeft zoo, dat gij den dood nooit behoeft te  
vreezen, op welk tijdstip hij u verrasse.

S. ANT.

R. I. P.

Snelpersdruk, Eduard van Wees, Breda.