

D. O. M.

Roemt u niet over den dag van morgen, want gij niet weet wat de naastvolgende dag voortbrengen zal.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Jufvrouw

**Rosalia Hellebaut,**

Echtgenoot van Mijnheer

**LEO VAN DER STICHELEN,**

Geboren te Nederzwalm-Hermselgem

den 13 Juni 1830 en overleden te St-Denijs-Boucle  
den 29 November 1876.

De mensch die in lijden en sterven zich teeneemaal overgeeft aan den wil van God, ontslapst in vrede.

H. Lig.

Heer, wie zal in uw heilige woning verblijven? Die wandelt zonder vlek, en rechtvaardigheid oefent; die de waarheid met het hart spreekt, en geen bedrog met zijne tong doet; die geen kwaad aan zijnen naasten doet, noch achterklap van hem spreekt. Ps. 14.

Liefste echtgenoot, en gij allen, mijne vrienden, weent niet meer, gij zijt heden in droefheid, maar denkt dat ik u zal wederzien en dat alsdan uwe droefheid in vreugde zal veranderen, die men u nooit meer zal kunnen ontcoenen.

O Maria, dat uw zachtmoedig Hart onze toevlucht zij, en door de verdiensten van uwe billere smarten, verwerft aan uwe dienares ROSALLA de eeuwige rust.

(300-dagen aflat. Pius IX.)

Audenaarde, dr. Th. Devos.