



Bid voor de Ziel

van

IRMA HERMAN,

echtgenoot van

JULES ROGIERS,

geboren te Bevere-bij-Audenaarde den 16 Januari 1876

en aldaar overleden den 8 Augusti 1897,

*versterkt door de III. Sacramenten der
stervenden.*

Hare zachtmoedigheid en hare engelachtige goedheid
maaken haar aangenaam aan God en aan de menschen.
Daarom heeft ze de Heer verkozen en uitgelezen, om haar
te doen wonen in zijne eeuwige tabernakelen.

Gelukkig zijn dezen die in den heer sterven, want zij
verlaten het lijden en den arbeid van het leven om eene
ouveranderlijke rust en een volmaakt geluk te genieten.

In de dagen der beproeving lijdt ons hart, het is waar,
en wij weenen over de harde slagen welke ons zijn
toegebracht; wij willen nochtans hetgeen God wil en het
gedacht dat het Gods wil is die volbracht wordt, ver-
zacht onze tranen en onze zuchten.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kind, Moeder,
Broeders en Zusters, ik bedank u voor al de goede zor-
gen met dewelke gij mij altijd omringd hebt... mijn
afsterven heeft uw hart doorstoken, maar troost u, onze
scheiding zal niet eeuwig zijn, wij zullen malkander
in den Hemel wederzien.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dagen afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Audenaarde, drukk. Bevernaege, gebr.