

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust beter dan eene steeds dorende zielijkheid. *Ecc. 35, 17.*

BID VOOR † DE ZIEL

van Jufvrouw

MATHILDE HERMAN,

LID DER CONGREGATIE VAN O-L-V. ONBEVLEET ONTVANGEN; LEVERAARSTER DER H. KINDSHEID.

geleden t' Optrakel en aldaar overleden, den 19 October 1884, oud zijnde 23 jaren, voorzien van de II, Sakramenten.

Als eene jeugdige bloem op haren stengel afgesneden, zoo is zij verclord.... Omdat hare ziel aangenaam was aan God, heeft Hij zich gehaast haar uit het midden der ongerechtigheid te rukken, op dat de boosheid haar hart niet rake. *Sap. 4, 10.*

Van hare kindsheid af opgevoed in de vrees des Heeren, heeft zij al de dagen haars levens, helaas! zoo kort... in de wegen der geboden Gods gewandeld. *Ton. II.*

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die, gedurende zijn leven, tracht te zijn, gelijk hij in de uur zijner dood verlangt te wezen. *TR. A K. I, 23.*

Zij was op de aarde van het getal uwer dienaresen, o Maria, toon nu dat Gij hare moeder zijt.

H. ANSELW.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dagen afaat.)

R.

I.

P.

Drukk. F. Avoux-De Vlaminek, Geerardsbergen.