

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijne ziel
en mijn leven.



BID VOOR DE ZIEL

van

ROMANIE HERMAN

echtgenoot van

JAN CREMON

geboren te Bevere, den 27 September 1863

en aldaar

godvruchtig overleden den 10 November 1897

versterkt door de HH. Sacramenten.

Heer, Gij weet dat ik in mijn lichaam zware pijnen
heb geleden; doch met blijdschap in de ziel heb ik ze
verdragen voor U. 2 MACH. 6, 30.

De dagen van dit leven zijn kort en kwaad, vol van
smarten en angsten! Wanneer, o Heer, zal ik in U
mijne volle vreugde genieten? Wanneer zal ik de heer-
lijkheid uws rijks aanschouwen? NAV. 3, 48.

Bemide Echtgenoot en Bloedverwanten nu zijt gij
wel bedroefd; maar eenmaal zal ik u wederzien, dan
zal uw hart blijde zijn en niemand zal u uwe vreugde
ontnemen. JOAN. 16, 22.

Zoet Hart van Jesus maak dat ik U altijd meer en
meer bemiane. (300 dagen afaat.)

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d. aaf.

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpot.