

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die traecht te zijn gedurende zijn leven, gelijk hij begeert van God gevonden te worden in de uur zijner dood.

NAVOLO. I. 23.



## BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

### **Brunone Philippine Jeanne HERREBAUT,**

geboren te Oudennarde, den 8 October 1808, en  
aldaar overleden den 20 Augusti 1897,  
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Hare krachten verzwakkende stierf zij in eenen gezegenden ouderdom en vol van dagen. De ouderdom is eene kroon, als zij op de wegen der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Gen. XXV. 8. — Prov. XVI. 31.

Omdat zij God aangenaam was, was het noodig dat zij beproefd zou worden. Tos. XII. 13.

In de eenvoudigheid des herten en met een blij gemoed, heeft zij alles den Heere opgedragen... zij heeft tot het einde toe hare kwalen met verduldigheid onderstaan en nu zal haar de loon gegeven worden. I. Ps. — Eccl. I.

Mijn Jesus hermbertigheid. (100 dag. aff.)

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 dag. aff.)

R. I. P.

Oudennarde, druk. Bevernnege, oudste,  
Kasteelstraat, 12.