



Zalige Gedachtenis

van Mijnheer

**HENDRIK HOEBEKE,**

Echtgenoot van Jufvrouw

**Melanie Virginie D'hont,**

*Lid van den Kerkraad, van den Gemeenteraad  
en Schepen, president van de Societeit  
van den H. Vincentius a Paulo.*

Geboren te Nederbrakel en aldaar overleden  
den 9 Januari 1874, in den ouderdom van 67 jaren.

Al het volk was in eenen diepen rouw bij zijn afsterven en  
beweende hem langen tijd.

I MACH. IX.

Zij zal in zegening blijven, zegden zij, de gedachtenis van  
dien deugdzaam man. Hij was bemind van God en de men-  
schen.

ECCL. XLV.

Driemaal verdiende lof! want als kerkmeester, hij was vol  
geloof en iever voor zijnen Godsdienst.

ACT. AP. X.

Den luister van Gods tempel en de plaats zijner glorie  
heeft hij bemind.

PS. XXV.

Als raadslid en schepen, het volk was het voorwerp zijner  
teederste zorgen en verwijderde de gevaren des verderfs van  
het zelve.

ECCL. I.

Goedwillig en godienstig tot iedereen, ging hij met veel  
zachtmoedigheid te werk.

PROV. XXXI.

Als president van de Societeit van den H. Vincentius a  
Paulo, hij weende over die in droefheid waren en zijne ziel  
had medelijden met den behoeftige.

JOB. XXX.

Alhoewel overleden, zegt hij nog tot ons, doet hetgeen gij  
van mij geleerd, gehoord en gezien hebt, en de God van  
vrede zal met u wezen.

H. PAUL.

Wij, die hem beminden terwijl hij met ons leefde, zullen  
hem niet vergeten, tot dat wij door onze gebeden en goede  
werken, voor hem het hemelsch Jerusalem geopend zullen  
hebben.

H. AMBR.

R. I. P.

Soetgeva, L. Vekeman, boekdrukker.