

J. M. J. V.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN ZUSTER

MARIA-VINCENTIA

(SOPHIE HOEBEKE)

Geboren te Nederbrakel, den 28 April. 1819
In 't klooster getreden van het H. Hert
van Maria te Nederbrakel, den 13 Juli. 1836
Gekleed, den 14 September. . . . 1836
Geprofest, den 21 September. . . . 1837
Overleden aldaar den 24 Januari . . 1890

Van in de lente haars levens in 't klooster getreden, gaf zij zich gansch over aan haren beminden bruidegom Jesus, en gedurende vier-en-veertig jaar was zij steeds een oprecht toonbeeld van religieuze deugden. — Zij muntte bezonder uit in onverpoosde werkzaamheid, in stiptelijke gehoorzaamheid en in vurige liefde tot de haar toevertrouwde kinderen. — En zoo was zij bekend bij al hare medezusters, die van haar getuigen kunnen dat zij uitermate den luister van 't huis van God lief had, en er onophoudelijk voor arbeidde. — En zoo mochten heere leste worden wel zijn, zooals zij inderdaad waren: mijne grootste vreugde op mijn sterfbedde is de innige overtuiging van altijd en in alles de minste bevelen mijner oversten volbracht te hebben.

En zoo ook zullen die kinderen aan wie zij zoo lange het brood uitgedoeld heeft harer wijze lessen, en die zij teek zoo beminde, hare gedachtenisse en hare liefde nooit vergeten.

Vele leed zij, en geweldig was haar lijden: de vroege kanker had haar getroffen! Gruwbare doch heilige smerte: want indien zij menigen zucht van pijn liet, hare verduidigheid was voorbeeldig en hare onderwerping was groot en zij ziende met liefde de hand die heur geslagen had!

Mochte zij in de eeuwige vrede rusten;

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frense-Van Pevenaege, boekdr.