

Die in den Hemel wilt komen moet tot Maria gaan die er de deur van is.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

JULIETTE VIRGINIE MARIE HOERÉE,

*geboren te Audenaarde en aldaar
godvruchtig overleden den 24 Maart 1882, in den
ouderdom van 21 jaren.*

In het midden mijner dagen daal ik weder tot de poorten van het graf.... gelijk de wever zijnen draad afsnijdt, zoo heeft God mijn leven afgesneden.

Is. XXXVIII.

Is het schrikkelijk te sterven, het is misschien gevaarlijker langer te leven. Daarom heb ik mij verbeugd in het woord dat men mij toesprak : Wij zullen het huis des Heeren binnengaan.

NAV. 1. Ps. 121.

Ziet o geliefd huizezin ik ben vroegtijdig in het graf gedaald... Gij weent nu, maar welhaast zullen wij ons terugzien en uw hart zal alsdan in vreugde zijn.

Tot wederziens lieve Ouders, Broeders en Zusters, ik laat u in de vrees des Heeren.... Gij weet hoe zeer ik u bemind heb... Bemint malkanderen en vergeet mij in uwe gebeden niet.

GEBED.

O Heer, wiens barmhartigheid oneindig is, geweerdig de eeuwige rust te verleen en aan de ziel uwer dienares JULIETTE, die gij door uw dierbaar bloed hebt afgekocht. Gij die leeft en heerscht in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Jesus, Maria, Joseph, dat hare ziel met U in vrede ruste. (100 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, stoomdrukk Bevernaege-Van Eecheute.