

De zegen van God daalt over het hoofd van den regtveerdigen en zijne gedachtenis blijft in lof en eer. Prov.



Ter Dierbare Gedachtenis  
van d'HEER

**Karolus=Franciscus Jacob,**

zoon van

ENGEL ALBERTUS EN MARIA ANNA VANDERPAILLIE

echtgenoot van VROUW

**VIRGINIE VANDEVOORDE,**

Schatbewaarder der kerkfabriek. — Lid van het Armbestier. — Lid van de wateringen. — Voorzitter van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius. — Ondervoorzitter der maatschappij van den onderlingen bijstand en lid van al de bestaande broederschappen,

geboren te **MERCKEM** den 9 November 1822 en aldaar godvruchtig overleden den 15 Januarij 1892.

Deze man was waarlijk goed, zoetaardig, zedig, behagelijk in zijn redevoeringen en van jongs af in de deugd geoefend: Hij wandelde in vrede en regtveerdigheid, en won alle herten door zijne spraakzaamheid, zachtmoedigheid genegenheid en medelijden tot den armen.

Muel. Mal. - Bonav.

Hij was vol liefde en eerbied voor de priesters, stond standvastig en onwankelbaar in zijn geloof, en was een waar voorbeeld der christene vaders.

H. Vinc.

Zalig de man die den Heer vreest. Zijn nakomelingenschap zal magtig zijn op aarde: eer en rijkdom zullen in zijn huis komen, en zijne regtveerdigheid zal eeuwig leven.

Ps.

*Lieve Kinderen*, in mijn leven heb ik nooit opgehouden u met eene ware liefde te beminnen en te vermanen. Nu, aanhoort mijne laatste smeeking: Eert uwe moeder, weest eens van herte en zin. Wandelt gelijk ik gewandeld heb in de vrees des Heeren en in de liefde tot den evenmensch, en op het einde uwer levensbaan zult gij mij wedervinden. Intusschen helpt mij door uwe gebeden, en gij, *mijn Zoon*, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

H. Bonav. Rom. Aug.

Jesus, Maria, Joseph, laat zijne ziel in vrede rusten.

100 dagen afl.