

Gelukkig die de nur zijner dood voor oogen heeft
en zich alle dagen bereidt om te sterven.

Thom: a Kemp.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

ROSALIA LAFORT

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

PETRUS OTTE

geboren te Michelbeke den 9 October 1816 en
overleden te Nederbrakel den 15 September 1887

VOORZIEN VAN DE HR. SAKRAMENTEN.

Ik heb den Heer met groote lang-
moedigheid afgewacht en hij is einde-
ling tot mij afgekomen. Ps. XXXIV.

Het is aangenaam zijne ellenden te
zien eindigen, als men er de belooning
van verwacht.

S. Hier.

De dood is de overgang van den
arbeid tot de rust, van het gevaar tot
de veiligheid, van het ballingschap
tot het vaderland.

H. Bern.

Vaarwel, lieve echtgenoot, beminde
kinderen en klein-kinderen, ik sterf...
maar mijne liefde tot u sterft niet, ik
zal u in den Hemel beminnen gelijk ik
u op aarde lief gehad heb.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn
toevlucht.

(300 dag. ad.)

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Prene.