

Regnet Christus. — Dat Christus heersche.
(Kenspreuk van den Overledene.)



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid

MONSEIGNEUR

Henricus-Carolus-Camillus LAMBRECHT

XXIII^{de} Bisschop van Gent

Doctor in Godgeleerdheid

<i>geboren te Welden, den 26 Januari.</i>	1848
<i>getreden in het Seminarie van Gent, den 1 October</i>	1866
<i>Priester gewijd, te Gent, den 8 April.</i>	1871
<i>Dokter in Godgeleerdheid bij de Hoogeschool van Leuven, 14 Juli</i>	1875
<i>Professor bij de Hoogeschool van Leuven, 29 Juli</i>	1875
<i>Directeur en Professor in het Seminarie van Gent, 27 Januari</i>	1877
<i>Eerekanunnik van Sint Baafs, 23 December</i>	1880
<i>Titelvoerend Bisschop van Gerra en coadjutor van Mgr Bracq, 26 Maart</i>	1886
<i>Gezalfd te Mechelen, den 4 April</i>	1886
<i>Bisschop van Gent, den 17 Juni</i>	1888
<i>Ingekuldigd, den 2 Juli</i>	1888
<i>In den Heer ontslapen te Denderleeuw, te midden zijner herderlijke bedieningen, 2 Juli</i>	1889

Gij zult mij niet meer zien, gij allen, wien ik het rijk Gods verkondigd heb. HAND. D. AP. XX. 25.

Dewijl hij in korten tijd tot de volmaaktheid geraakte heeft hij langen tijd geleefd. SAP. IV. II.

Ik vereer in de armen Jesus-Christus die gezegd heeft: « wat gij aan de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt gij a. a. mij gedaan. » De armen winnen den hemel door de verduldigheid; de rijken verdienen hem door de aalmoes, en door het gevoel hetwelk hen aanzet om de armen te eerbiedigen en te beminnen als lidmaten van Jesus-Christus. H. LUD. KONING VAN FRANKRIJK.