

De rechtvaardige zal in rust wezen, al wordt hij
door de dood verrast. WJSH. IV. 7.

Want, die goed leeft, sterft niet slecht. H. AUG.



Bid voor de Ziel van saliget

VROUWE

ANNA CORNELIA LAMBRECHTS

WEDUWE VAN

ADRIANUS GABRIËLS

*geboren te Beirendrecht den 7 December 1807,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 28 Januari 1891.*

Zij was eene wonderbare moeder, waardig van in
het geheugen der rechtvaardigen te leven; zij waakte
op haar huisgezin en heeft haar brood in ledigheid
niet geëten. H. MACH. 7, 20. PROV. 31, 27.

Gestadig volbracht zij en nauwkeurig de wet des
Heeren. TOB. 1, 8. En vond haar vermaak in dezelve
ten allen tijde te overwegen. PS CXVIII.

Daarom, mijne Kinderen, bedroeft u niet, gelijk zij
die gesne hoop hebben; ik stert, maar mijne liefde tot
u sterft niet.... Ik zal u beminnen in den hemel, gelijk
ik u bemind heb op aarde; daar zullen wij elkander
wederzien. 1 THESS. - H. BERCHM.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dagen afaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

300 dagen afaat.

HARE ZIEL RUSTE IN VREDE.

Antwerpen. — Drukk. Van Os-De Wolf.