

Degene die sterft met volkomene overgeving aan Gods wil, sterft eene heilige dood.

H. ALPH.



TER ZALIGE GEDACHTENIS  
VAN VROUW

**MELANIA LAMON,**

echtgenoot van

**Modestus Vermeersch,**

geboren te Bevere-bij-Audenaarde den 3 Juli 1827

en aldaar godvruchtig

in den Heer ontslapen den 26 Januari 1891.

*versterkt door de HH. Sacramenten.*

Zij was eene goede en godvreezende vrouw, die van hare kindsheid af in de deugd opgebracht zijnde, onbepelbaar het pad der geboden Gods bewandelde... Zij was de vreugd en de troost van haren man; zij was eene zorgvuldige moeder voor hare kinderen, en werd geacht van allen die haar kenden... Ook blijft hare gedachtenis in zegen.

SCRIPT. PASS.

Troost u, achtbare echtgenoot, bloedverwanten en vrienden... God scheidt ons maar een oogenblik om ons gansch de eeuwigheid te vereenigen... En gij, beminde kinderen, eert altoos uwen vader, doet hetgene gij van mij gehoord en gezien hebt; weest gehoorzaam aan zijne bevelen, gestadig in het gebed en eensgezind onder elkander.

AD ROM.

Beweenen wij hare dood, omdat zij ons aan het hart eene diepe droefheid inboezemt; ook blijven wij godvruchtig en haar in onze gebeden indachtig.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust. (7 jaren en 7 quadragesimen afaat.)

Zoete harten van Jesus en Maria weest mijne toevlucht. (300 dagen afaat.)

Audenaarde, stoomdruk Bevernaege, gebroeders.