

Zalig zijn de vreedzamigen, want
zij zullen kinderen Gods genoemd
worden.

Math. V. 9.

TER ZALIGER  GFDACHTENIS

VAN MEVROUW

ROSALIA LAMPO

WEDUWE VAN MIJNHEER

JAN-BAPTISTE MENSCHAERT

Geboren te Nederbrakel den 8 Maart 1811

en aldaar

overleden den 25 Maart 1884

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

——

Zij was eene eenvoudige, rechte en
godvreezende vrouw, zij hield al de
uitgangen haars huizes in de oogen.

Gelukkig is de mensch die medelij-
den heeft met de armen en beboeftigen;
de Heer zal hem verlossen ten kwaden
dage.

Ps. 50.

In mijne pijnlijkheden heb ik den
Heer gebeden; en tot mijnen God ge-
roepen: Heer doet met mij volgens
uwen wil.

Ps. 17.

Dat hare ziel in vrede ruste. Amen.

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De JF n^o