

Gij zijt nu wel bedroefd, doch wij zullen elkander wederzien en dan zal uw hart zich verlijden.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

FRANCISCA LARNO,

echtgenote van

Karel Van der Schueren,

geboren te Volkegem en aldaar schielijk overleden  
den 11 Augusti 1880, in den onderdom van 64 jaren.

Zij was van eenieder gescht, omdat zij zeer godvrezende was, en er was niemand die een woord tot haar nadeel sprak.  
JCB. VIII.

Zij bield in 't oog al de wegen van haar huis en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.  
PROV. C. 31, v. 27.

Die eene goede vrouw breut, begint eene vaste stichting van zijn huis; hij heeft eene hulp gelijk aan hem en eene vaste steun waar hij op rust.  
ECCL. C. 36, v. 26.

De deugdzaame naastige vrouw was de kroon van haren man.  
PROV. C. 12, v. 4.

Hare kinderen verliezen in haar eene goede moeder en be-treuren hare dood.  
H. BERN.

Vaarwel, mijn echtgenoot en mijne kinderen, vaarwel, ik laat u in de vrees des Heeren, volhardt er in.  
H. FRANC. VAN ASS.

God laat ons onze laatste uur niet weten, opdat wij altijd zonden bereid wesen.  
H. GREG.

Eert uwen vader mit geheel uw hart, en vergeet uwe moe-der niet.  
ECC. 7.

Wij hebben haar bemind, zolang zij in het midden van ons was, en wij zullen haar niet vergeten tot dat wij haar door onze gebeden in het huis des Heeren gebracht hebben.  
H. AMBR.

Heilige harten van Jesus en Maria, wees mijn toevlucht.  
(300 dagen afaat toepasselijk aan de zielen des vogevuurs.)

R. I. P.

Audenaarde, mechaniekdruk Beernaeghe-Van Eechoute.