

Myu zoon! vrees God en onderhoud zyne geboden... Eer uwe moeder alle de dagen haers levens... Ik heb u het voorbeeld gegeven.

(Eccl. XII. Tob. I. Jean. XIII.)

✠
Bid voor de Ziel van

MYNHEER

DIONYSIUS MOLES LEBAIL.

Gemaal van Mevrouw SYLVIE DHONT,

*oud Officier by de Oostenryksche ruiter, oud Meys-
ter en Burgemeester der gemeente Beveren, bestuurder
van verscheidene Wateringen, oud Voorzitter der
Kerk-Fabriek van de Magdalena, lid van het edel
genootschap van het Heilig Bloed enz., enz.*

Geboren te Parys, den 4 November 1778 godvruchtig
in den Heer ontslapen te Brugge, den 25 Maert 1862.

Die man waerlyk goed en zachtmoedig, zoo
nederig in zyne woorden, zoo gematigd in zyne
zeden, zoo aengennem in zyne gesprekken had
zich van jongs af in alle slach van deugden
verfend. (Mach. XV.) Hy was een voorbeeld van
belanglooze liefdadigheid. (1 Petr. V.) De waar-
heid ruste op zyne lippen, hy wandelde
vrede en in de rechtveerdigheid. (Mach. II.) Hy
hielp den behoeftigen. (Prov. 31.) In de beproeving
is hy getrouw gevonden. (Eccl. 44.) Zyne krachten
behield hy tot in den hoogen ouderdom. (Eccl. 46.)
Tot dat hy eindelyk, overvallen door de jaren,
stierf!!! (Gen. 35.) God dankte hy alle de dagen
zyns levens. (Tob. II.) Hy zal de kroon der uitver-
korenen ontvangen. (Jac. I.) Zyne gedachtenis is
in zegen. (Eccl. 45.)

R. I. P.