

Ween niet over den doode, want hij kwam tot  
rust. Eccl. XXII. 11.

BID VOOR  DE ZIEL

van den Heer

**PETRUS LE JEUNE**

geboren te Nederbrakel

den 22 Februari 1816 en aldaar overleden

den 26 Januari 1892

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*

De vrees des Heeren gaat alles te  
boven.

Gelukkig de mensch wien het gege-  
ven is de vreeze Gods te hebben ; die  
haar bezit. met wien kan men hem  
gelijk stellen ?

De vrees Gods is het begin der liefde  
tot Hem ; doch een begin van geloof  
moet daarmede verbonden zijn.

Wie barmhartigheid oefent, geeft  
te leen aan zijnen naaste, en wie mild-  
dadig is, onderhoudt de geboden.

Sluit almoezen op in het hart der  
behoeftigen, en zij, die almoezen zul-  
len voor u bevreiding afbidden van  
alle kwaad. Eccl.

Genadige Jesus, geef hem de eenwige rust.  
(7 jar. en 7 maal 40 dag. af.)

R. I P.

Nederbrakel, A. De Frense-Van Pevenage.