

Geloofd Zij **Jesus - Christus**, Amen:



BID VOOR DE ZIEL

VAN

REMI LELEU

zoon van

Petrus en van Genoveva Hoebeke

geboren te Oprakel den 26 December 1854 en aldaar godvruchtig overleden den 26 Januari 1899.

VERSTERKT DOOR DE III. SACRAMENTEN

Gedenk, o mensch, dat gij stof en aarde zijt en dat gij in stof en aarde zult terugkeeren.

Doch, wij weten en gelooven het, wij zullen verrijzen en dan zal dit sterfelijk lichaam onsterfelijk en onbederfelijk worden... Dan zullen de deugdzaam menschen het eeuwig leven intreden.

Hebt God altijd voor oogen en wacht U wel in eenige zonde toe te stemmen of zijn gebod vrijwillig te overtreden... Helpt den arme volgens uw vermoegen en doet nooit aan anderen wat gij zelven niet geerne zoudt lijden.

Waarom, o Heer, die zorgen van alle slach zijn zij hulpeloos geweest? Omdat Gij, Heer, naar uwen heiligen wil gehandeld hebt; dat uwen heilige wil geschiede.

Vaartwel, lieve broeders en zuster, en gij vrienden, tot in de eeuwigheid, doch vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid, « 100 dagen afl. »

R. I. P.

o. Van Nieuwenhove-v, D.Driessche, Nederbrakel,