

Zoals het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied. Zijn Naam zij gebenedijd. JOB I.



Bid voor de Ziel
van zaliger

RENILDE LIBERT

wedave van

Theofiel De Rycke

geboren te Audenaarde en godvruchtig
overleden te Eyne, den 23 Februari 1900
in den ouderdom van 74 jaren

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die gedurende zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in het uur der dood begeert bevonden te worden, want de dood komt gelijk een dief in den nacht. THOM. A KEMP.

Daar zij van hare kindsheid af God had gevreesd en zich onthouden van alle kwaad, heeft zij mogen ondervinden hoe zoet het is te sterven als men wel geleefd heeft.

Van mijne kindsheid af, o Maria, heb ik mij aan u als aan mijne meesteres toegewijd; ik groet u, o mijne lieve Moeder, ik groet u, Deur des hemels.

H. EPHREM.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart en mijne ziel. (100 dagen afl.)

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpot.