

Zalig is hij die altijd de uur zijner dood voor  
oogen heeft en zich alle dagen bereidt om te  
sterven.

NAV. CHR.

†

*Bid voor de ziel van*

Mijnheer

## ROMANUS LIBERT,

weduwnaar van

**Adeline Ghislaine Charlotte Stock,**

geboren te Audenaarde den 31 Januari 1823

en aldaar overleden den 27 Juni 1898,

voorzien van al de rechten onzer Moeder  
de H. Kerk.

—  
Wij hebben rond ons gezien en geene hulp-  
middelen gevonden; wij hebben gezocht en  
niemand kon ons helpen. — Wij hebben U,  
o Heer, verlenging zijner dagen gevraagd en Gij  
hebt die verlengd in de eeuwen der eeuwen. —  
Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het  
geschied. — De Naam des Heeren zij gebenedijd.  
Is. 63. — Ps. 20.

Met volle onderwerping aan den wil des  
Heeren heeft hij de bitterheid van zijn lijden  
onderstaan, ten volle overtuigd dat zoo wij met  
Jesus lijden op aarde, wij ons in der eeuwigheid  
met Hem zullen verheugen. Rom. VIII, 17.

Teergeliefde Kinderen, weent niet over mij,  
maar weest mij indachtig in uwe geboden. Wel-  
haast zullen wij malkander wederzien in den  
Hemel.

Engij, mijn Zoon, Priester Gods, bid voor mij  
aan het altaar des Heeren. H. MONICA.

Hert van Jesus, wees mijne liefde,  
300 dagen afaat.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht.  
300 dagen afaat.

R. I. P.

.....  
Audenaarde, stoomdr. A. Vandendriessche.