

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen (100 dag. aft.

GODVRUCHTIGE  GEDACHTENIS

VAN JUFFROUW

SOPHIA LIEDTS

WEDUWE VAN MIJNHEER

CHARLES-LOUIS DE VLEESCHOUWER

ECHTOGENOTE VAN MIJNHEER

JAN-BAPTISTE DE TEMMERMAN

Lid der Confrerie van 't H. Sakrament

Geboren te Michelbeke den 13 Januari 1823
en overleden te Eist den 30 October 1888

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Uw hand, o God, viel loodzwaar op ons hoofd,
En heeft ons hert den raad en troost geroofd
Die Moeder steeds ons bracht
In 't somber uur der bange droefheidsnacht !
Maar nooit heeft hij, die treurig zucht en rouwt,
Nooit vruchtelooos op Uwe hulp betrouw'd ;
Breng haar dan ook na 't lang en bitter lijden
Nog dagen weer van hopevol verblijden ;
Laat van den troon waar haar Uw goedheid bracht,
Waar Uwe liefde haar eeuwig tegenslacht,
Laat ons Beninnde hier op ons nog waken
Tot wij met haar Uwe eeuw'ge vreugde smaken.

Bij God, rust Moeder, rust, van 't aardsche zweven
[gen moede,
Geniet het hemelsch heil als welverdienden loon ;
Gij waart ons hier een heilig voorbeeld van het
[goede,
Gij blijft ons eenen schat, ginds in de Hemelwoon.

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene, boekdrukker.