

die uwen naam beminnen

Wat sebjint de aarde mij ijdel wanneer ik de Hemel
aanschouwe. *(R. Ignatius.)*



TER ZALIGE GEDACHTENIS
VAN JUFVROUW

CELERINE - SOPHIE - HENRIETTE
LIEFMANS,

geboren te Audenaerde, den 21 Mei 1813
en aldaar godvruchtig in den Heer^e ontslapen
den 5 October 1883.

O! Heere! gij hebt mij geleiden volgens Uwen wil.
Wat wenschte ik op aarde, en wat bezit de Hemel
voor mij dan U! O God mijnes berten, gij zijt mijn
erfdeel in de eeuwigheid. *(Ps. 137 v. 14 a. 15.)*

Mij volbedde in het gebed vertroovte de bedrukte en
naam deel aan alle goede werken. *(Tim. 1.)*

Ik heb erkend dat niets beter was voor den mensch,
dan wel te leven. *(Ecc. 3. 11.)*

De Hemel is mij geopend, ik bid voor u allen
die mijne dood beweent; ik heb u niet ver-
laten althoewel ik van U verwijderd ben.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige
rust. *(7. en 1. quad. Aft. 100.)*

Mijn Jesus, barmhartigheid. *(100 dag. aft.)*

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.
(500 dagen aft.)

R. I. P.

Met gelukking zijn deze, O Maria,

zij zullen niet keven in de wur des doods (R. Ign.)