

bid voor ons

Voor wie in Jesus sterft is er geen dood, maar slechts een slaap. (H. EPHREM).



**Bid voor de rust der ziel**

VAN MIJNHEER

**HILLONÉ CHARLES LIEFMANS**

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

**DELPHINE LANDUYT,**

*Geboren te Oudenarde den 6 Januari 1821 en aldaar  
godvruchtig in den Heer ontsapen den  
15 December 1882.*

Hij die het geluk van ons leven bewerkte is ons in eenen stond ontrukkt geworden. (H. JEROMUS). Zijn rechtzinnige aard maakte van hem een voorbeeld. Geboren met een goed en milddadig hart had hij medelijden met de ongelukken des anderen en stond den armen en den behoeftigen bij.

Al degene die hem gekend hebben, hadden voor hem niets dan lofspraak, achting en vriendschap. (H. AUG). Nu dat de dood hem ons ontrukkt heeft, kunnen wij ons meer en meer overtuigen hoezeer hij de eerbied en de liefde die wij hem toedroegen, weerdig was.

Vaarwel, lieve Echtgenote! gij kent mijne liefde voor u; blijf mij ook beminnen. Vaarwel, beminde kinderen! God heeft mij tot Hem geroepen wanneer ik voor u nog wilde leven!..... Verzamelt al uwen moed om uwe droefheid over dit groot verlies te verzachten. Onderwerpen wij ons aan de beslissingen der Goddelijke Voorzienigheid, die, alhoewel ondoordringbaar, altijd rechtvaardig, heilig en aanbiddelijk zijn. (H. FRANCISCUS DE SALES).

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht. (50 dagen afaat).

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust. (7 jaren en 7 maal veertig dagen afaat).

Jesus, Maria, Joseph dat zijne ziel met u in vrede ruste. — Amen. (300 dagen afaat).

Genf, Florimond Van Loo.

O Maria! zonder vlek ontvangen

die onzen toevlucht in U stellen.