

O Maria ! in de uer myner dood, toen myne lippen uwen naem niet meer konden aenroepen, sprak myn hert nog tot U !



BID VOOR DE ZIEL

VAN EENHEER

**Honoré Basile Pierre**

**LIEFMANS,**

weduwaer van juffrouw

**CONSTANCE DE COCK ;**

Geboren tot Audenaerde, den 16 October 1785,  
en aldaer overleden, den 12 September 1853.

Dien rechtvaardigen man heeft in de vrees Gods geleefd, en verre van zich over zyne ellenden te bedroeven, heeft hy altyd het voorzienelyk hand Gods gebenedydt.

**Tos. II.**

Dikwyls zegde hy : Myn kinderen, bemind elckander (St. JOANN.); dient getrouwelyk uwen God, en volbrengt in alles zynen aanbiddelyken wil (Tos. XIY); en dat uwe kinderen u vereeren gelyk gy my selve vereert hebt. — Weent over myne dood niet, ons afscheid zal niet langdurig zyn (St. LUC.); weest my indachtig aen den antwoer des Heeren (St. MARIJA), en dan zullen wy ons wederom zien in den Hemel, (St. LUC.).

O mynen Jessu ! genade ! (100 dagen affaet toepaselyk aen de zielen des vagevuers. PRUS 12).

R. I. P.

Audenaerde, gebroeders Bevernaege.