

Behoudt in uw hart de gedachtenis van uw
vriend. (Eccl. XXXIV. V. B.)



Bidt voor de Ziel

VAN MIJNHEER

JACQUES LUCIEN LIEFMANS.

Advokaat-Avoué,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

LUCERINA DEVUYST,

*Geboren te Audenaarde op 10 September 1810 en
aldaar overleden den 26 Oogstmaand 1877.*

Van een zacht en eenvoudig karakter zonder
verwaandheid, was hij de vreugd van zijne familie;
hij bezat de liefde en de achting van allen die
hem kenden.

Die tot God wederkeeren verlaten ons niet;
maar zij behooren nog aan de familie. H. JEROMUS.

Bemide Echtgenoot, stort tranen op mijne
dood, maar wees niet ontroostbaar in uwe droef-
heid; dat de vrede die ik geniet. het verdriet
verzachte dat gij over mijne dood gevoelt.

ECCL. CH. 38, V. 16, 17 EN 24.

Dat mijn zegen op u blijve tot het einde. De
zegening van den vader versterkt het huis der
kinderen.

ECCL. III. V. 10 EN 11.

O mijn Jesus! barmhartigheid. 100 dag. *aflaat.*

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

*(300 dagen *aflaat*).*

R. I. P.

Gent, Florimond Van Leo.