

*De gezondheid is meer een ydel woord,
het leven eenen droom, de vermaken een
getaerlyk tylverdryf, alles is ydel in
ons, ten zy de opregte belydenis die wy
voor God doen van onze ydelheyd.*

BOSSUET.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN HEER

Theophilus Liefmans,

Geboren te Audenaerde 12 Maert 1819,
aldaer overleden 26 Juny 1848.

Kom jongman, die nog maer de levens-
baen zyt ingetreden, denk hoe kort het
leven is, en hoe veel jongelingen van uwe
jaren de dood dagelyks slagtoffert.

H. JOAN. CHRYS.

Wy bidden u, o Heer, ontferm u over
de ziel van uwen dienaer THEOPHILUS, op
dat hy, na dit stervelyk leven verlaten te
hebben, u voor altyd met uwe heyligen
moge leven in den hemel. Amen.

R. I. P.

Aud.^o Geb.^o Beternaegs.