

Zij heeft hare smerten kloekmoedig gedragen, vol van dit
troostelijk woord van den apostel: de Heer kastijdt die hij
lief heeft. Heb. XII, 6.



Bidt voor de ziel van
MARIA MAHIEU,

weduwe van

ANDREAS DE PRAET,

Geboren te Melden den 17 December 1793 en overleden te Moo-
regem, den 5 November 1868.

Eene wijze vrouw behertigt den voorspoed van haar huis-
gezin. Prov. XIV, 1.

Die den Heer vreest, zal gelukkig zijn in zijn uiterste en ge-
reund worden op den dag van zijn overlijden. Eccl. 9, 13.

Maria zal niet nalaten te verbeestlijken in het ander leven
deze die haar geëerd hebben op de sarde. Rec. à S. Laur.

Zij was eene eenvoudige, rechtschapene en godvreezende
vrouw, verwijderd van het kwaad. Job. 1, 8.

Zij heeft voor hare toevertrouwd en bijzonderlijk voor
haar huisgezin goede zorg gedragen. 1 Temalh. v. 8.

Lieve kinderen en vrienden, ik smeek u door O. P. Jesus
Christus en door de liefde van den H. Geest, dat gij mij in uwe
gebeden bij God indachtig zijt. Rom, XV, 30.

Jesus Maria Joseph, ik goef u mijn hert en ziel; — Jesus
Maria Joseph, staat mij bij in mijnen doodstrijd; — Jesus Maria
Joseph, laat mij in uw heilig gezelschap vreedzaam sterven.

Geloofd zij Jesus Christus. Amen. — Geloofd zij het Heilig
Sacrament des Altaars. Amen.

Vijf honderd dagen afaat toevoegelijk aan de zielen des
vagevuurs.

R. I. P.

AUDENAARDE, DR. TH. DEVOS.