

Gelukkig de man die de uur van zyne dood altijd voor oogen heeft, en zich alle dagen bereidt om te sterven... Als het morgen is, peinst dat gij den avond niet zult bereiken... Houdt u gereed; want de Zoon des menschen zal komen op een uur, waarop gij het niet meent.

LMIT. 1, 23. — LUC. 12, 40.



### Godvruchtige gedachtenis

VAN MIJNHEER

## Amand-Joseph Maryns,

oud-hargemeester van Ophrakel.

geboren te Ophrakel, en aldaar schielijk overleden,  
den 15 Augusti 1873,  
in den ouderdom van 39 jaren en 9 maanden.

Zalig hij die medelijden heeft met den armen man, die in nood is; want de Heer zal hem verlossen op den dag der beproeving. Ps. 40, 2.

O Maria! mijn Koningin, mijn Toevlucht, mijn Leven, mijn Bijstand, mijne Bescherming, mijne Sterkte, mijne Vreugd, mijne Hoop! doe mij de poorten des Hemels open; vermits gij de Moeder Gods zijt, ik weet dat gij mij dit geluk kunt verschaffen, indien gij wilt. S. GERM. CONST.

Mijne tairijke vrienden, al wat ik u vraag, is van voor mij te bidden, en ook anderen voor mij te doen bidden. STE ELISABETH.

Barmhartige Jesus, geef uwen dienaar AMANDUS de eeuwige rust — 7 jaren en 7 maal 40 dagen afslaat.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn toevlucht. — 300 dagen afslaat.

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijnen doodstrijd. — 100 dagen afslaat.

R.      I.      P.

Gent, J. B. D. Hemelsoet, bij S. Baafs.