

Het getal onser dagen is in 's Heeren handen. Hij
plukt de vruchten, die Hem behagen in alle jaarg-
tijden.

H. Franc.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN

FLAVIE MASSELANG

geboren te Montataire (Frankrijk)
en overleden te Nederbrakel den 15 Juni 1892
in den ouderdom van 30 jaren.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Mijn leven was als eene bloem der
velden, die pas ontloken reeds ver-
kwijnt; de zeisen der dood heeft mij
afgemaaid in de lente mijner dagen.

Isaias.

Maar gij die mij bemindet, vertroost
u, want ik verlaat een dal van tranen
voor het rijk der eeuwige vrede.

H. Cath.

Het kruis is de ladder des hemels....
Hoe troostelijk is het te lijden onder
den blik van welbehagen die God al-
leen op onze ellende neerwerpt. Welke
schat voor de dood!...

H. Franc.

Wees Gods oordeel over mij gedach-
tig, want het uwe zal insgelijks ko-
men.... Heden ik, morgen gij.

Ecel.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid
(300 dag. 21).

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frens-Van Pevenaegs, Boekdrukker.