

Gelukkig die in den Heer storven.

Act. Ap. XIV.



**Godvruchtige Gedachtenis**

van den Heer

**CHARLES MATTHYS**

Echtgenoot van *Mevrouw*

**CATHERINE DETAND**

Geboren te Everbeke, aldaar overleden  
den 12 Mei 1899

in den ouderdom van 77 jaren.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*



Hij was een goede en oprechte christene, rechtzinnig, godvreezend en afkeerig van het kwaad, hij nam geen deel in de besluiten der boogen en volgde den weg der zondaars niet (Job.) werkzaam en met zorg heeft hij zijne dagen doorgebacht. Prov.

Hij stelde al zijn betrouwen op Maria, want hij wist wel dat een oprechte dienaar van Maria niet zal verloren gaan. H. Bern.

Vaarwel lieve echtgenote en beminde kinderen bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben, een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen, wat ik van u vraag is mij willen gedachtig te zijn in uwe gebeden. H. Aug.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
(7 jar. 7 quadr.)

Zoet Hert van Jesus en Maria wees mijne toevlucht. (300 dag. afl.)

H.

I.

X  
P.