

4

Zalige Gedachtenis
van
ZUSTER THERESIA,
(IN DE WERELD)
FRANCISCA MEHUYS,

Geboren te WAEREGHEM, den 1 December	1809;
Ingestemd door de Zusters van O. L. V. te Waer- eghem, de 1 Juil	1832;
Gepronkt den 14 November	1832;
Gezonden naar 't Klooster van Wytschaete, den 26 October	1842;
Aldaar aangesteld voor Overste in	1862;
Teruggekomen naar Waerghem den 26 Novemb.	1872;
Gezonden voor Overste naar 't nieuw gestichte Klooster van Welsbeke den 20 Augusti	1873;
Tenzelfde geroepen naar Waerghem den 6 November	1876;
Alwaar als godvruchtig in den Heer ontslap- pen den 18 December	1877.

Mijne schatten , zegle de Heer , schijnen omaringd te zijn van doornen ; maar voor wie de eerste steken overwint verandert alles in zachtheden . Leven der H. Brigitte .

Gij ziet wat machtige maatregels de Zaligmaker neemt om de kinderen hunne onschuld te bewaren , hoe bezorgd en bekommerd Hij is dat ze niet zouden verloren gaan , aangezien Hij de uiterste tormenten bedreigt aan dezeën die de kinderen bedriegen met hunnen geest of hun hert te bederven , en in tegendeel den eeuwigen loon belooft aan dezeën die er goede zorg over dragen . H. Joann. Chrys.

Die gewoond is zich van de wereldsche wellusten te onthouden , verlaat de wereld zonder spijt . - H. Bern.

Ik dacht niet dat het zoet zoet is te sterven . - Saar.

R. I. P.

Snelpersdruck der Wed. Bostens, Waerghem.