

De blijdschap van ons hert is verdwenen.

THR. 5, 15.

't Is geschied zoo als het den Heere beliefte: dat
de Naam des Heeren gezegend zij. JOB 1, 21.



Zalige gedachtenis

VAN MIJNHEER

Remigius-Franciscus Menschaert,

Eid van 't Genootschap van den heiligen
Franciscus-Xaverius,

geboren te Oubraker, den 4 augusti 1853,
overleden te St-Blasius-Boucle, den 19 november 1872,
voorzien van de *HH. Sacramenten.*

't Was een brave en deugdzaame jongeling; zijn
minzaam voorkomen en zijne zachte handelwijze
deden hem van iedereen beminnen. S. BONAV.

Bemide Ouders, ik ben gestorven; maar de lief-
de, die ik u toedraag, zal nooit sterven: gelijk ik u
op de aarde bemind heb, zoo zal ik u in den hemel
beminnen. GELUKZ. BERCBMANS.

Van U, o Maria, verwacht ik alle goed: 't is gij
die mij de vergiffenis zult bekomen van al mijne
zonden, en de volharding; 't is gij die mij zult bij-
staan in mijnen doodstrijd; 't is gij die mij zult
verlossen uit het vagevuur; 't is gij die mij zult
brengen in de hemelsche glorie. S. LIG.

Barmhertige Jesus, geef awen dienaar REMIGIUS
de eeuwige rust. — 7 jaren en 7 maal 40 dag. aft.

R. I. P.

Gent, J. B. D. Hemelsoet, bij S. Haafs.