

Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.

JEREM. XIV, 18.



Bid voor de Ziel

van Mijneheer

**EUGEEN MERTENS,**

echtgenoot van Dame

**MARIE VARENNE,**

geboren te Audenaarde den 15 Augusti 1825 en aldaar  
overleden den 13 Augusti 1891,

*versterkt door de heilige Sacramenten.*

Wees altijd bereid en leef zoo dat de dood u nooit  
onbereid vnde. THOMAS A KEMPIS.

De rechtvaardige, al werd hij door de dood verrast,  
zal in rust wezen; want zij sterven niet onverwachts,  
degenen die altijd de dood voor oogen hebben.

SAP. 4.

De Heer heeft het tegenwoordig leven met ellenden  
vervuld, om ons de weerde van het toekomstige te doen  
kennen. H. EPIHEM.

Dat de allerheiligste en allerhoogste wil van God  
vervuld worde, en dat Hij geloofd en verheerlijkt zij.

Mijne Vrienden en Bloedverwanten, en gij vooral,  
mijne teergeliefde Echtgenoot, weest niet ongetroost  
in uwe droefheid; dat de vrede waar ik binnenga, in u  
de smert van mijn afsterven verzachte. ECCL. V, 21.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 da-  
gen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, stoomdruk Beernaeghe, gebroeders.