

Zalig zijn de vreedzamlgen, want zij zullen
kinderen Gods genoemd worden. *Matth. v. 9.*



ZALIGE GEDACHTENIS

van Jofvrouw

CAROLINA MEULYSER,

echtgenote van d'heer

JOANNES-BAPTISTA DE COUVREUR,

*geboren te Martens-Lierde,
en overleden te Nederbrakel den 3 Mei 1870,
in den ouderdom van 80 jaren.*

O Heer, ik heb uwe geboden bemind: mijne
ziel heeft ze getrouwelijk onderhouden en teer-
derlijk lief gehad. Gij weet het, alle mijne wer-
ken en al de bewegingen van mijn hert waren
voor u. *Ps. CXVIII.*

In mijn ligchaam heb ik groote pijnen gele-
den, maar in mijne ziel, o mijn God, verdroeg
ik de zelve met geduld, uit liefde tot u. *Mach. VI.*

Ik stelde al mijn betrouwen op Maria, en zij
was geheel mijne hoop. *H. Bern.*

Minzame herten van Jesus en Maria, weest
mijn toevlucht. [500 d. afl. toep. aan de g. z.]

R.

I.

P.

Gecrardsbergen, *Paut Quintin*, Nieuwstraat.