

Vergeet uwen vriend niet.

Eecl. 37.



**Bid voor de Ziel**

VAN

**JOANNES-BAPTISTA MICHELS,**

WEDUWENJER VAN

**VICTORIA DE SLOOVER,**

Geboren te Cruyshautem den 13 Mei . . . 1774

En aldaer overleden den 2 July . . . 1867.



Den onderdom is eene eerekroon, als hy gevonden wordt op den weg der rechtveerdigheid. Prov. 16.

Door goedheid en voorkomende handelwyze wordt men weldadig, minnelyk, gezocht en vindt men overal vrienden. H. Bon.

Hy was een man zonder geveinsdheid, hy was rechtveerdig, vreesde God en week af van het kwaed Tob. 1.

Dat den Heer u wedergeve volgens uwe werken, en gy van hem ontvange eenen oversloedigen loon. Ruth, 2.

JESUS, MARIA, JOSEPH,  
ik geef u myn hert en myne ziel. Verleen myne ziel de eeuwige rust. (200 dagen afaet).

R. I. P.

Cruyshautem, drukkerij van Bogaerts-Casteel.