

Ik heb uit den hemel eene stem gehoord die mij zegde : zalig zijn de dooden die in den Heer sterven. Apoc. 14, 13.



Bid voor de Ziel

VAN JUPVROUW

JULIA MINNENS,

Geboren te Deynze, den 22 Mei 1811,
Overleden te Audenaarde, den 7 November 1886.

Ik heb ellendige maanden en droeve nachten geteld. Maar in 't midden mijner smerten heb ik den Heer aanroepen en Hij heeft mij verhoord. Job. 7, 3. — Ps. 119, 1.

Beter is eene zalige dood dan eene aanhoudende ziekte. De dood van den rechtveerdige is immers het einde van den arbeid, de voltrekking der zegepraal, de deur des levens, de ingang tot de eeuwige rust. Eecl. 30. 17.—H. Bern.

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijnen doodstrijd. (300 dagen afaat).

R. I. P.

Audenaarde, dr. van A. Vandendriessche.