

De dood der rechtvaardigen is kostelijk voor de oogen van God. Macc.



Bid voor de Ziel

van Mijabeer

HENDRIK MISSIAEN,

Gemeente-Onderwijzer te Nederbrakel,

echtgenoot van Jufvrouw

AMELIA MANSSENS,

geboren te St Denys-Boucle en overleden te Nederbrakel den 12 Juni 1879, in den ouderdom van 44 jaren, voorzien van de III. Sakramenten.

Bij was een wijs en voorzichtig man, vol geloof en ijver voor zijnen godsdienst, en als Onderwijzer in de teederste zorgen voor de christelijke opvoeding der kinderen.

Hij sprak nooit kwaad van iemand, hij vreesde den Heer, deed het goed en verwijderde zich van het kwaad.

Het volk weende bij het vernemen zijner dood, doch, het is geene dood voor dezen, die in Jesus-Christus en Maria zijne hoop stelt, het is maar eenen slaap.

Troost u lieve echtgenoot, onte scheiding zal niet eeuwig wezen. II. Atois.

Mijne kinderen, ik heb veel voor u gedaan: luistert naar den raad uws vaders: Eert uwe moeder in al de dagen van haar leven, bemint malkanderen met eene ware liefde, vlucht het kwaad, en doet het goed, en gij zult van God gezegend worden. - Exod. xviii. Tob. iv. Rom. xii. Ps. 36. Eccl. xi.

Vaartwel! Vaartwel, lieve echtgenoot en kinderen, en heeft mijn afsterven u vele droefheid veroorzaakt, de rust waarin ik heden ben en waar ik u eens verwacht, moet uwe droefheid verzachten.

drukk. M. Avoux-Dekens, te Geerardsbergen.