

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.
(100 dagen afaat).



BID VOOR DE ZIEL

van

SCHOLASTICA MUSSCHE

echtgenoot van

JAN-BAPTIST DESCHRIJVER,

*geboren te Maria-Hoorebeke den 17 Januari
1834, en overleden te Blasius-Boncle, den
30 April 1897, versterkt door de laatste
III. Sacramenten.*

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kin-
deren Gods genoemd worden. Matt. V, 9.

Zij hield een waakzaam oog over haar huis-
gezin, en heeft haar brood in ledigheid niet
geëten. Prov. XXXI, 27.

In al hare wegen was zij den Heer indachtig
en de Heer heeft al hare voetstappen geleid...
Geleefd hebbende in de vrees des Heeren, is
zij in vrede gestorven. Prov. — Tob.

Zij was bemind van God en van de menschen
en hare gedachtenis zal in zegening blijven.
Eecl. XLV, I.

Beminde bloedverwanten, troost u met mij :
ik verlaat eene aarde van ellenden voor het rijk
van eeuwigen vrede. Hebt in alles God voor
oogen; bemint elkanderen en bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht !
(500 dagen afaat.)

R. I. P.

Ronsse, drukk. L. Masseur-Meert