

Onze werken volgen ons: zij zijn als een  
zaad voor de eeuwigheid. H. Bern.



Bid voor de ziel van  
**PRUDENTIA MODDE**

Echtgenote van

**EMILE VANDE KERCKHOVE**

Geboren te Oubraker den 30 Maart 1856, en  
overleden te  
Herzele den 8 November 1898.

VOORZIEN VAN DE HH. SARRAMENTEN.

Gelukkig en wijs is de mensch die het in zijn  
leven zoo aanstelt, gelijk hij in het uur zijner  
dood wenscht gevonden te worden. Nav. Chr.

Vaa verre het schiedingsuur ziende naderea,  
beredde zij zich tot een gelukkigen overgang  
van den tijd tot de eeuwigheid; zij wenschte  
vrij te zijn van de banden des lichaams en met  
Jesus vereenigd te worden. — Ik heb den weg  
der waarheid verkozen en de oordeelen Gods  
niet vergeten. HH. Vaders

Duurbare Echtgenoot, tot wederziens in den  
blijden Hemel. — Mijne lieve Kinderen, vaart-  
wel, ik heb u den weg van het goed en van de  
deugd aangewezen; blijft dien bewandelen tot  
het einde toe. Wat mij aangaat, ik ga mij ver-  
eenigen met God, die ik voorwerp is van mijn  
 vurigste verlangen en ik beveel u aan zijne  
barmhertigheid. H. Franc.

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 dagen afl.)

**R. I. P.**

Herzele, drukk. Cyrille De Fossé-De Roye