

Sterven is zoet, als men wel geleefd heeft.

H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Paulina MOERMAN

echtgenootte van Mijnheer

ANTOON VAN DER VEUR

geboren te Welden,
en overleden te Geeraardsbergen

den 12 Maart 1900,

in den ouderdom van 71 jaren.

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Zij nam acht op alles wat in haar huis omging
en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Prov. 31.

Zij was eene echtgenootte, die verdient eeuwig
in het geheugen der goeden te blijven.

Zij heeft hare hand geopend voor de behoeftigen
en hare armen ten dienste der noodlijdenden
gesteld.

Vaarwel, lieve Echtgenoot, ik sterf, ik moet u
verlaten, doch weet dat mijne liefde voor U nooit
sterven zal: hierboven zal ik U blijven beminnen,
ik zal voor U bidden, vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Dat de rust, waarin ik getreden ben, uwe
droefheid verzachte.

Vaartwel, naastbestaanden en vrienden, ge-
denkt U mijner.

Jesus, Maria en Jozef, geeft hare ziel de
euwige rust.

R.

I.

P.

Druk. E. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen.