

Geloofd zij Jesus-Christus! Aven. (100 dagen afaat.)



Zalige Gedachtenis

VAN

**SIDONIE MATHILDE MOERMAN**

HUISVROUW VAN

**ALFONS MARTENS**

geboren te Gent,

den 26 Maart 1849, en aldaar overleden, den 3 September 1889,  
ontvangen hebbende al de Rechten onzer Hoeder de H. Kerk

Zij eerde hare ouders, beminde haren man,  
bestuurde haar huisgezin en heeft zich onberispelijk gedragen. TOS. X. 13.

Zij gaf acht op de handelwijze van haar huisgezin en at haar brood in ledigheid niet. Hare kinderen staan op en roemen haar: zoo ook haar man, en prijst haar. SPR. XXXI. 25-23.

Zij heeft ons stervende bevolen haar indachtig te zijn aan 's Heeren altaar. H. AUG. BELJD. IX.

*Beminde Echtgenoot en Kinderen*, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan hetgeen ik geleden en de zorgen die ik voor u gehad heb. Legt u den plicht op voor de rust mijner ziel te bidden.

Weest niet bedroefd gelijk zij die geene hoop hebb n. H. JOAN. CHRYS. I THESS. IV. 12.

Ik zal u wederzien.... JOAN. XVI. 22.

Mijn Jesus, barmhertigheid! *(100 dagen afaat.)*  
Zoet Hiert van Maria, wees' mijne zaligheid.

*(300 dag afaat.)*

B. I. P.