

Zalig zijn de bedroefden, want zij zullen getroost worden. Matt.

Ter zaliger **+** Gedachtenis

VAN

**MOEDER MARIA - EUPHRASIA**  
**(DOROTHEA MUYLANDER)**

Geboren te St-Denijs-Boucle den 13 November . . . . . 1837 ;  
In het klooster getreden van 't H. Hart van Maria te Nederbrakel den 24 Februari . . . . . 1859 ;  
Gekleed den 19 Juli . . . . . 1859 ;  
Geprofest den 19 Juli . . . . . 1860 ;  
Overleden in 't Klooster te Nederbrakel den 11 December . . . . . 1893 .

De Heer gaf haar de liefde, de bezorgdheid en het gezag van eene goede moeder.

H. Joan. Damasc.

Zij wen hare zaligheid door het opkweken der kinderen, met hen te bewaren in het geloof, in de liefde, in de heiligheid, en in een geregeld leven.

Ad. Timot.

Zoekt uw geluk in den hemel waar Jesus-Christus zit aan de rechter hand zijns vaders. ! Betracht de hemelsche vreugden en niet de genoechten der aarde ; gij zijt afgestorven aan de wereld, uw leven moet verborgen zijn in God met Jesus-Christus. Als Jesus, in wien gij leeft, zal verschijnen, zal men u ook zien in de glorie.

Ad. Colos.

Mijn Jesus, barmhertigheid ! (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde !  
(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid !  
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frens-Van Perenaego.