

Het is een heilig en zalig gedacht te bidden voor de  
overledenen. H. MACH. XII, 16.



## Bid voor de Ziel

van Jufvrouw

# JULIE NOLLET

*Lid der Congregatie van O. L. V.*

*en der Confrerie van O. L. V. van Halle,*

geboren te Audenaarde

den 13 November 1826, er overleden den 5 Mei 1895,

voorzien van al

de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij heeft God gevreesd en zijne geboden onderhouden van hare kindsheid af. **Tob. II.**

Zij sterven geene onvoorziene dood, degenen die altijd het gedacht der dood voor oogen hebben

**H. ANSELMUS.**

Ik heb vuriglijk gebeden, mij onthouden van al wat schijn van kwaad had, opdat den God van vrede in mij alles zoude heiligen, en opdat geheel mijnen geest, mijne ziel en mijn lichaam onbevlekt bewaard zouden worden tot de komst van onzen Heer J.-C.

**H. PAUL AD THESS.**

Eene ware dienares van Maria zal nooit verloren gaan. **H. EPHREM.**

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afaat.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht. (300 d. aaf.)

R. I. P.