

De rechtvaardige steeft gerust, want is de dood
het einde van het tegenwoordig leven, zij is ook het
begin van den eeuwigen vrede. H. Lig.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER

CAROLUS-LUDUVICUS OTTE

geboren te Nederbrakel
en aldaar overleden den 25 April 1883
in den ouderdom van 62 jaren en 7 maanden
Voorzien van de III. Sakramenten.

Die God dient zal loon verwerven voor zijne be-
proevingen, zegen voor zijne kwellingen en barm-
hertigheid voor zijn lijden. Tob. III. 21.

Hij heeft de pijnlijkheden zijner zieke kloekmos-
dig verdragen, zich het troostvolle woord der
Apostels herinnereude : * Mijn zoon misacht de
kastijdingen des Heeren niet, en wees niet moedeloos
als gij van hem bestraft wordt : Want de Heer kas-
tijdt die Hij lief heeft en Hij beproeft iederen zoon
die hij aanneemt. Aan de Hebr. XII. 5. 6.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hart, mijnen
geest en mijn leven. (100 dag. af.)

Minnelijke Harten van Jesus, Maria en Joseph
zij mijnen toevlucht, (300 dag. af.)

R. I. P.