

Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen  
barmhertigheid verwerven. MATT. VII.



## TER ZALIGER GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

# JOSEPH PERMENTIER,

*geboren te Tomsche den 9 September. . . . 1844,*

*Priester gewijd te Gent den 18 December. . . 1869,*

*Opvolgentlijk Onderpastoor te Stekene,*

*Bevere, Loochristy en Peteghem,*

*Pastoor te Gysenzele den 25 October . . . 1888,*

*Aldaar overleden den 6 Maart. . . . . 1900*

Als een ware priester was hij bekleed met alle  
deugden, en gaf aan anderen het voorbeeld van een  
heilig leven. NAVOLGING IV. V.

Gelukkig is de dienaar welken de Heer wakende  
vindt. Voorwaar, zeg ik, hij zal hem aanstellen over  
al zijne goederen. LUKAS.

Ik vraag aan U, mijne Eerweerde medepriesters,  
dat gij mijner zoudet gedenken aan het Altaar des  
Heeren; — aan U, mijne parochianen aan wien ik  
het woord Gods verkondigd heb, dat gij mij zoudet  
indachtig zijn in uwe gebeden; — aan U, mijne  
bloedverwanten, dat gij U mijner zoudet ontfermen,  
want de hand des Heeren heeft mij getroffen.

SCRIFT.

Zie ik kom spoedig en breng de belooning mede

APOC.

H. Hert van Jesus, wees mijne zaligheid.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoedelia.

*Eik 300 dagen afaat*

R. I. P.