

. . . Ik vraag u maer alleenelyk, dat gy,
overal waer gy zult zyn, my aen den Autaer
des Heeren gedagtig zyt.

CONFES : SETUG LIB : 9, CAP. 11.



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIA-JACOBA

R O M A N .

weduwe van

Bernardus de Nie, sederd 1819,

—
GEBOREN TE NEDERBRAKEL, 7 JANUARY
1767, ALWAER ZY NAER EENE KORTE ZIERTE,
TYDIG VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN
DER STERVENDE, MET GROOTE OVERGEVING
AEN DEN WIL GODS, IN DEN HEER ONTSLIEP
DEN 22 NOVEMBER 1842.

—
Ik riep tot den Heer in myne verdrukking
en hy heeft my verhoord. Ps. 119, v. I.

—
Vergeet de zuchten niet van uwe Moeder.
ECCLI. CAP. 7, v. 29.

Goedertieren Heer JESUS geeft haer de
eeuwige rust.

Geerardsbergen. — Byl-Van Achter.