

Gelukkig die in den Heer sterven. Act. Ap. XIV

BID VOOR † DE ZIEL

van **Mevrouw**

ISABELLE ROSIER

weduwe van Mijnheer

Andreas Detand,

*geboren te Everbeke en aldaar overleden den
31 Meert 1900, in den ouderdom van 91 jaren.*

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Zij was eene goede, zachtaardige en
vreedzame vrouw, wederhouden in
hare woorden en recht in haren han-
del, iedereen beminde haar en hare
gedachtenis zal in zegening blijven
bij allen die haar gekend hebben.

Job. I Eccl. X L. V.

Zij gaf nauwkeurig acht op al
wat in haar huis omging, en het
brood der ledigheid heeft zij niet ge-
ëten.

Prov.

Vertroost u lieve kinderen, ik sterf,
maar mijne liefde sterft niet, ik zal u
in den Hemel beminnen gelijk ik u op
aarde bemind heb; vergeet mij niet
in uwe gebeden, eens zullen wij el-
kander in den Hemel wederzien.

Zoet hart van Jezus woest mijne liefde. 300 d. af.

R I P

Geerardsbergen, druk. G. Broekaert